

## Maart 2020 – Laatste klusdag voordat “Corona” toesloeg

Het Wagenings Wijngoed zou niet kunnen bestaan zonder de inzet van een vaste groep vrijwilligers bij het regelmatig verzorgen van wijnranken en bij het oogsten van de druiven.

Tot nu toe doen deze vrijwilligers ook het noodzakelijke onderhoud aan hekken, opstallen en tuinmeubilair; maar naast het onderhoud in de wijngaard is dat voor deze ploeg net iets te veel van het goede. Daarom zijn wij op zoek naar handige klussers die met elkaar een vaste onderhoudsploeg kunnen gaan vormen. Geef je op!

Ter aanmoediging volgt hier een beeldimpressie van de klusdag in maart dit jaar, net voordat samenscholingen niet meer werden toegestaan als gevolg van de uitbraak van het corona-virus.



Een klusdag begint met koffie en eindigt met wijn of druivensap van eigen teelt.



Graafwerk



Verhogen van een afrastering om herten buiten de wijngaard te houden.



Tafels en banken krijgen een hoognodige opknapbeurt.



Koffiepauze onder de “pagode”.



De “pagode” is in de wijngaard de centrale plek voor groepsbijeenkomsten en promotionele activiteiten; bijvoorbeeld bedrijfsuitjes en familiefeestjes.



Na het schuren en lakken van tafels en banken even uitrusten in de “garage” waar het onderhoudsmateriaal staat opgeslagen.